



TNT Post
Post betaald



FFICIEEL

**R
G
A
A
N**



75

jaar clubblad

laatste jaargang 2011- 2012

G  **UDA**



Officieel Orgaan

SPORTVERENIGING GOUDA

Opggericht 5 september 1906

Redactie:
Marianka Peters

75^e jaargang nummer **4** 2012

Respect voor het verleden, gericht op de toekomst

Voor U ligt het voorlaatste exemplaar van het clubblad van SV Gouda, de bovenstaande titel is meer dan van toepassing op ons clubblad, jarenlang is er door een groep vrijwilligers in wisselende samenstelling gezorgd voor het opmaken, vullen, drukken, samenstellen en bezorgen.

Gezien de steeds hoger wordende kosten alsmede de komst van internet en alles wat daarmee samenhangt hebben wij uiteindelijk de beslissing genomen om het clubblad in de huidige vorm te vervangen voor een digitale versie die via de internet site is te downloaden/lezen.

Uiteraard is dit voor mensen die niet zo thuis zijn in de digitale wereld niet prettig en hiervoor zullen wij een oplossing vinden die recht doet aan alle leden van onze vereniging.

Het clubblad is echter niet de enige wijziging die plaats vindt, zo gaan we over tot camera beveiliging mede in verband met recente inbraken in onze kantine en het nog altijd voortdurende wegnemen van persoonlijke spullen uit kleedkamers, uiteraard houden wij rekening met de privacy regels in deze en zullen wij altijd aangifte doen mochten er zaken aan het licht komen als boven genoemd

Kalkhoven

Blekerssingel 66
2806 AD Gouda
Tel. 0182 518 055
Fax 0182 522 926

- SLOTEN- EN SLEUTELSPECIALIST
- BEVEILIGINGSSPECIALIST
- INBRAAKBEVEILIGING
- SLUITSYSTEMEN
- BRANDKASTEN- EN KLUIZENSPECIALIST
- BEWEGWIJZERING EN NAAMPLATEN



...beveiliging... een zaak van vertrouwen!



ATG

- Autobanden • Accu's • Schokdempers
- Uitlaten • Rep. en onderhoud van alle merken
- APK keuringsstation

Edisonstraat 6A
2809 PB Gouda
Tel. 0182 527 049

Verder ziet het er naar uit dat de daken van in ieder geval de kleedaccommodatie nog dit jaar kunnen worden vervangen echter niet zonder een wezenlijke bijdrage vanuit de clubkas, details hieromtrent zullen in de komende Algemene Ledenvergadering worden toegelicht.

Ook de club site zal een gedaantewisseling ondergaan, er zal meer ruimte zijn voor alle elftallen, meer ruimte voor sponsors en uiteraard zal de site het belangrijkste medium worden voor de leden daar de informatie voor eenieder elk moment van de dag beschikbaar is.

En dan zitten we nu natuurlijk volop in de voetbal plaatjes actie van de Jumbo, de actie gaat zes weken duren en er zal nog een ruilmiddag worden georganiseerd om er voor te zorgen dat een ieder zijn/haar boek vol gaat krijgen.

Sportief gezien ziet het er naar uit dat de selectie van de Zondag voor het eerst in jaren weer kampioen gaat worden en zal gaan promoveren naar de derde klasse, een uitstekende prestatie en uiteraard zal dit op gepast wijze gevierd gaan worden zodra dit definitief is.

Ook de diverse jeugdelftallen hebben nog kans op het kampioenschap, bij de senioren zo wel op zaterdag als zondag zijn er uitschieters naar boven en beneden; de zaterdag selectie zal in het nieuwe seizoen getraind worden door een nieuwe trainer te weten dhr Kooyman en zal de laatste wedstrijden in de 2^e klasse van dit seizoen flink aan de bak moeten daar alle elftallen in deze klasse nog promotie wedstrijden zouden kunnen spelen maar net zo goed degradatie wedstrijden.

Ter afsluiting van het huidige voetbal seizoen staat op 16 juni bij SV Gouda het Ghana toernooi gepland waarbij alle Goudse clubs aangevuld met 2 regio clubs via 2 poules wedstrijden gaan afwerken om te beslissen wie er kampioen wordt van Gouda, de wedstrijden zullen worden geleid door professionele scheidsrechters waaronder Kevin Blom, de aftrap zal worden verricht door de Goudse wethouder Kastelein met medewerking van de burgemeester van Gouda die zoals bekend een warme band met Ghana onderhoudt.

Voor de organisatie van dit toernooi en de hulp tijdens het toernooi zullen we binnenkort een verzoek doen aan U allen daar zoals U weet wij dit niet kunnen doen zonder vrijwilligers.

Zoals U hebt kunnen lezen is SV Gouda springlevend, staan we er zowel financieel als sportief goed voor en gaan we vol enthousiasme de toekomst in echter altijd met respect voor het verleden.

Jan Heuvelman

Voorzitter SV Gouda

Vrij parkeren!

Een aantal maanden geleden heeft Sportcity in het Groenhovenpark een bord geplaatst met het opschrift Wegsleepregeling. Sindsdien heb ik een aantal malen aan spelers die bij ons kwamen voetballen gevraagd waar ze de auto hadden geparkeerd. "Ja, Veel mogelijkheden zijn er niet. Op die grote parkeerplaats bij Sportcity mag je hem niet parkeren, daar staat een bord wegsleepregeling" was af en toe het antwoord.

Nou meen ik me te herinneren dat het de bedoeling was bij de ontwikkeling van het Groenhovenpark, dat er geparkeerd moest gaan worden op het immens grote parkeerterrein op de Groenheuvel bij zwembad De Tobbe. Toch is de praktijk dat bijna iedereen richting Groenhovenweg/Sportcity rijdt. Zelf doe ik dat ook, misschien omdat het er op de Groenheuvel nogal rommelig uitziet. Toch had ik de laatste maanden, als ik naar het veld reed en genoemd bord zag staan er een raar gevoel over.

Ruim 15 jaar geleden toen het nog de naam "Gouwe Inn" had, hebben wij bij de Gemeente Gouda een verzoek ingediend om van de naastgelegen tennisvelden een parkeerplaats te maken. Na onderhandelen is er toen uitgekomen dat er toestemming werd gegeven, onder voorwaarde dat het een vrije, algemeen te gebruiken, parkeerplaats moest worden. Vandaar dat het ook niet werd afgesloten met een hefboom. Na enig nadenken ben ik met die wetenschap aan de slag gegaan. Ik zal u besparen waar ik allemaal tegenaan gelopen ben, maar uiteindelijk is duidelijk geworden dat het inderdaad een openbare parkeerplaats is. Dan moet in mijn beleving het bord "Wegsleepregeling" worden weggehaald.

Voor de bezoekende verenigingen in het Groenhovenpark is dat van groot belang. Daar denken een aantal mensen bij de Gemeente en de Stadswachten heel anders over. Omdat dit een belang is voor alle verenigingen in het Groenhovenpark, het ik de V.G.S.O. op de hoogte gesteld en die gaan er verder mee aan de slag. Het resultaat tot nu toe is dat u veilig en zonder problemen uw auto mag parkeren op het parkeerterrein bij Sportcity!

Jan Kruitbosch

De meest complete automobielbedrijven van Gouda!

Van Loon Automobielbedrijven



Shell Benzinestations

Goudse poort 1 - 2, Gouda
Ridder van Catsweg 681, Gouda, Tel. (0182) 53 20 00

O.a. wasstraten, Shell shops en boedelbak verhuur



BP Benzinestation

Burg. van Reenensingel 45, Gouda, Tel. (0182) 56 7879

O.a. wasstraat en BP shop



DAIHATSU

Van Loon Gouda b.v.

Ridder van Catsweg 681, 2804 RR Gouda,
Tel. (0182) 53 20 00

O.a. schadeherstel en gebruikte auto's.



Van Loon Škoda b.v.

Burg. van Reenensingel 45, 2803 PA Gouda,
Tel. (0182) 56 78 78

O.a. schadeherstel en gebruikte auto's.

HONDA
The Power of Dreams

Van Loon Honda b.v.

Ridder van Catsweg 681, 2804 RR Gouda,
Tel. (0182) 53 20 00

O.a. schadeherstel en gebruikte auto's.

ADRESWIJZIGING AF- EN AANMELDINGEN

De ledenadministratie wordt verzorgd door:

Henk en Helma Hogendoorn

Jan van der Heijdenstraat 8

2806 AR GOUDA

 **0182-527227** of  **06-22953303**

E-mail: ledenadministratie@svgouda.eu

U kunt bij Henk of Helma terecht voor een schriftelijk aanmelding,
opzegging of adreswijziging.
Elke andere vorm is dus ongeldig.

Gebr. Kruitbosch bv

Groothandel in oud papier en metalen – recycling – archief vernietiging

Wij betalen de hoogste prijs voor:

- rood koper • messing • R.V.S.
- aluminium • zink • lood • etc.

Industrieterrein 'Kromme Gouwe'
Jaagpad 52, 2802 AZ GOUDA
Telefoon: (0182) 51 47 59
Telefax: (0182) 55 04 58
E-mail: info@kruitbosch-recycling.nl
Website: www.kruitbosch-recycling.nl

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zaterdag 16 juni 2012

SV Gouda

Ghana-Gouda voetbaltoernooi

Succesvol toernooi wederom op herhaling

Het Ghana-Gouda voetbaltoernooi is nu al een traditie. Na de succesvolle sponsortoernooien bij SV DONK, CVV De Jodan Boys en afgelopen jaar Olympia, gaat het toernooi wederom op herhaling.

Dit jaar is SV Gouda gastheer van het voetbaltoernooi dat op zaterdag 16 juni wordt gehouden. Dan voetballen alle Goudse clubs weer tegen elkaar om geld in te zamelen voor de voetballers in het Ghanese Elmina. Bovendien hebben ook CVC Reeuwijk en VV Moordrecht gevraagd om mee te doen, waardoor het toernooi nog groter wordt. Een en ander wordt de komende tijd uitgewerkt.

Evenals voorgaande jaren heeft internationaal KNVB-scheidsrechter Kevin Blom weergeheel belangeloos zijn medewerking toegezegd en zal met een team collega's de wedstrijden in goede banen leiden.

De opzet van het toernooi zal over het algemeen identiek zijn aan voorgaande jaren, omdat nu wederom van twee velden tegelijk gebruikt kan worden gemaakt.

Zoals ik tijdens de vrijwilligersavond al heb gevraagd moet deze sponsordag weer écht een dag van ons allemaal worden. **Tenslotte doen we het niet voor onszelf, maar voor de voetballende jeugd in Ghana.** Dus zijn alle helpende handen gedurende deze dag zeer welkom. Mogen wij op uw rekenen?

Overal wordt gevoetbald in Elmina, op kleine plekjes bij scholen en op pleintjes in en rond het dorp. Het gemeentebestuur van Elmina heeft het onlangs mogelijk gemaakt dat even buiten het centrum een 'echt' voetbalveld is aangelegd. Hoewel gras er niet echt wil groeien, is het terrein redelijk vlak en zijn er zelfs doelpalen geplaatst. Veelvuldig wordt er beurtelings dankbaar gebruik gemaakt van dit terrein voor trainingen en wedstrijden.

We hopen dat heel voetbalminnend Gouda naar het Groenhovenpark zal komen om hun club aan te moedigen. Om 10.00 uur wordt de aftrap gegeven en de prijsuitreiking wordt verwacht rond 16.00 uur. De toegang is gratis.

Laatste clubblad komt er aan !

Voor u ligt het één na laatste papieren clubblad uit de geschiedenis van ons Officieel Orgaan, nummer 4 van de 75^e jaargang. Dat betekent dat er nog één nummer op papier zal verschijnen, dus heeft u nog een mooi verhaal, een mening over "Mijn clubblad" of wat nog meer, dan heeft u dus nog één kans dat op papier terug te zien. In deze aflevering (nr. 4) overigens geen mensen & meningen in de rubriek "Mijn clubblad". De aandrang daartoe van onze leden en donateurs lijkt een beetje uitgewoed en het meeste is er waarschijnlijk wel over gezegd. Maar wilt u daar in het laatste nummer nog iets origineels over kwijt, schiet dan Hans Sanders even aan om dat te regelen.

Feestje?

De verschijning van het laatste clubblad zal niet ongemerkt voorbij gaan. In overleg met het bestuur is besloten aan dit "historische" feit speciale aandacht te schenken. Daarbij zullen ook oud-medewerkers van het Officieel Orgaan betrokken worden. Het meest voor de hand ligt dat dit plaats zal vinden op de avond dat het laatste blad verzendklaar wordt gemaakt. Dan kan ook het eerste exemplaar van het laatste nummer uitgereikt worden. Dat de mensen die het aangaat er maar vast rekening mee houden. Nadere berichten volgen!

Inleverdatum

Tot slot, de inleverdatum van de kopij nummer 5 is uiterlijk **donderdag 21 juni 2012** en het blad zal omstreeks 5 juli 2012 verschijnen.

HSA



Bedankt voor de bloemen

Enige weken geleden heb ik een paar weken niet in de kantine kunnen helpen, daar ik een flinke griep had. Inmiddels ben ik weer wat opgeknapt, dus ben ik weer aan de slag gegaan. Ik wil graag de vereniging bedanken voor de mooie bos bloemen die bij mij bezorgd werd; dit is een teken van waardering.

Annie Langenberg



Inleverdata kopij Officieel Orgaan seizoen 2011-2012 - 75^e en laatste jaargang

Inleverdatum
Verschijningsdatum

Nr. 5:
(Feestje!?)

21 juni 2012

5 juli 2012

Afscheid van het clubblad op papier ***Herinneringen van oud lid Frans Lafeber***

Als oud Gouda-lid en speler van de SV Gouda wil ik graag een bijdrage leveren aan het clubblad dat nu in het 75e jaargang van papier over gaat op internet digitaal. Volgens Reinier Walthie zonde voor de wat oudere leden die geen computer bezitten, maar wel begrijpelijk, wie wil zich tegenwoordig nog inzetten om dit te verzorgen. Misschien voor de ouderen om over na te denken om ook op wat oudere leeftijd zich hierin nog te gaan verdiepen. In het laatste clubblad nog het stukje gelezen van Reinier, die ooit als redacteur een grote bijdrage heeft geleverd aan dit clubblad. Wij zeiden vroeger als spelers onder elkaar over Reinier daar heb je de professor, hij kwam namelijk nogal als een zeer geleerde persoon over, maar dit even terzijde.

Nu even wat geschiedenis over mij als lid van de SV Gouda. Ik ben op 12-jarige leeftijd lid geworden van de SV Gouda, dit moet plusminus in het jaar 1950 geweest zijn. Ben daar tot mijn 25e leeftijd lid en speler geweest, daarna heb ik de stad Gouda verlaten vanwege mijn werk. Wel heb ik steeds de verrichtingen gevolgd door de jaren heen van de SV Gouda. Sinds kort heb ik weer wat wedstrijden gezien van Gouda Zondag waar ik met plezier heb gekeken naar het soort voetbal dat deze jongens op de mat leggen. Wel hoop ik dat ondanks alles deze jongens behouden kunnen blijven om de SV Gouda weer op een hoger peil te kunnen brengen. Ook doet het mij deugd dat de Zaterdagafdeling zich behoorlijk heeft ontwikkeld,

Verder wil ik dit schrijven splitsen in twee delen, te weten het wel en wee van het Officieel Orgaan van de SV Gouda en als tweede deel het voetbalgedeelte.

Eerste deel

Ode aan de medewerkers die door de jaren heen hebben gezorgd dat het clubblad altijd weer met leuke artikelen kon verschijnen. Dan denk ik in de eerste plaats aan wijlen Pieter G. den Broeder, die werkzaam was als zetter bij de drukkerij van Van Tilburg. Zijn baas was toentertijd onze prominente voorzitter. Pieter was begenadigd om leuke stukjes te schrijven voor het clubblad. Met deze man ben ik nog jaren lang in de avond naar de Grafische School gegaan, welke toen gevestigd was in Spangen bij het Sparta-veld. We kregen een opleiding om leermeester te worden in het Grafische vak.



Achterwerfing 8
2871 RK Schoonhoven
Postbus 245 / 2870 AE Schoonhoven
Tel. 0182-385555
Fax 0182-386412

Wilhelmina van Pruisenlaan 145
2807 KH Gouda
Postbus 2175 / 2800 BH Gouda
Tel. 0182-582999
Fax 0182-581934

K.v.K. Gouda nr. 29011
Lid N.V.E.
Ingeschreven S.E.R.

Lenen • Sparen • Hypotheken • Verzekeringen

ALTIJD GELD BIJ DE HAND

FINANCIERING NODIG ?

Tel : 0182 - 582999



De Super Bloemist

Winkelcentrum Bloemendaal

Entree JUMBO

Ruigenburg 2, 2804 VT GOUDA

www.superbloemist.nl

vanbunningen

www.ford-vanbunningen.nl

H.K.Onnesweg 26, 2408 AW Alphen a/d Rijn, tel. 0172-429191

Edisonstraat 2, 2809 PB Gouda, tel. 0182-512977

Noordkade 16, 2741 EV Waddinxveen, tel. 0182-610170

Sportlaan 17, 1421 TE Uithoorn, tel. 0297-566977

Europaweg 1-c, 2411 NE Bodegraven, tel. 0172-631717

Lammenschansweg 128, 2321 HX Leiden, tel. 071-5793800

Wagenmakerssteeg 1, 3449 HV Woerden, tel. 0348-496060



Origineel, spontaan, creatief
en een tikje stout?



*Er kan er maar
één de beste zijn*

Bij ons kan het allemaal
Zijn jullie op zoek naar een
onvergetelijke reportage die
precies bij jullie past?

Vraag dan vrijblijvend ons informatiepakket aan.

Kijk ook eens op www.mariankapeters.nl en www.cnipp.nl

**En wat te denken van een brutale
foto van jullie oogappel?**

In onze volledig ingerichte studio maken wij
eigentijdse foto's van jullie lievelingen. Ook groepen
tot 12 pers. kunnen bij ons terecht.
Bel of mail voor meer informatie.



City Photo/Marianka Peters
Studio: Nieuwehaven 17, Gouda
T. 0182-521563, M. 06-53943754
E. info@mariankapeters.nl

Ook heb ik nog goede herinneringen aan wijlen Bert Hertog die ook vele jaren bij Gouda het clubblad heeft verzorgd. Bert ken ik ook nog als voetballer, we hebben een aantal jaren gespeeld in hetzelfde elftal. Ook door zijn werk heb ik vele jaren met hem te maken gehad als sportjournalist voor de Goudsche Courant. Ik werkte namelijk bij de Haagsche Courant als opmaakredacteur, waar ook de Goudsche Courant gedrukt werd. Hij kwam dan zondagsavond altijd zijn kopij brengen met foto's van de op die zondag gespeelde wedstrijden. Eerst werden deze verslagen door hem nog op papier gebracht, maar later kon hij zijn stukjes op de computer schrijven in Gouda en zodoende kwam hij toen alleen op zondagavond de foto's brengen en om te bespreken hoe hij het wilde hebben. Nog vermeldingswaard is misschien nog te noemen dat Peter Dijkgraaf, via zijn zoons bij de SV Gouda betrokken, toen als eindredacteur werkzaam was bij de Courant. Daarvoor was hij ook werkzaam geweest als sportredacteur bij de Goudsche Courant.

Als ik het goed begrijp hebben Hans Sanders en Jan Kruitbosch deels het stokje overgenomen van Bert Hertog om het Gouda clubblad te voorzien van Kopij. Hij vindt zeker nu de tijd gekomen om het aan anderen over te laten; hij heeft als nieuwseditor zeker ook goed werk verricht. Voorlopig is SV Gouda nog op zoek naar een nieuwseditor, voor de zondag zijn al mensen gevonden, maar nu nog voor de zaterdag. Voorlopig neemt Jan Louwerse dit waar, het zou wel prettig zijn als Jan hiervan gevrijwaard kan blijven daar hij zeker wel ander werk te verrichten heeft. Daarom een warme douche voor bovengenoemde personen die heel lang gewerkt hebben in hun vrije tijd om een goed verzorgd clubblad te laten verschijnen.

Tweede deel:

Nu het voetbalgedeelte. Ik heb in de jeugd altijd in de hoogste elftallen gespeeld. Noemenswaardig is dan dat de jeugdlichting toentertijd een gouden lichting was, want van het Gouda A1 elftal zijn er plusminus acht spelers in het eerste elftal terecht gekomen. Gouda is met die lichting ook nog twee keer achter elkaar landskampioen geworden. Ik kan me nog herinneren dat we toen eigenlijk met A1 veel te sterk waren voor de afdeling Gouda. We speelden alleen maar tegen streekgenoten van de omliggende gemeenten. ONA A1 was toen een moeilijk te bespelen tegenstander, met bekende namen als Gerard Lingen, Gerrit de Jong, Arie Hersche enz.

Bij de beslissende wedstrijd om wie er kampioen zou worden op het ONA veld herinner ik me nog dat wij met 3-1 wonnen. Als tegenstander had ik toen Arie Hersche en dit was één van mijn beste wedstrijden. Arie kwam toen bij mij niet aan de bak, om in voetbaltermen te spreken. Hersche is later nog betaald speler geworden bij KFC en AZ '67. Bekende namen waar ik toen bij de jeugd bij Gouda mee heb gespeeld zijn o.a. Albert Ravestein, Jan Revet, Arie van Schaik, Cor Neven, Keepers Henny Spee en Cor Clerks, Rinus Linschoten, Martin Hogendoorn, Henny ten Brink, Leen Binnendijk enz. Trainers die ik heb meegemaakt waren David Westhoven (oud ADO-speler), Jacques Heyster (Hermes-DVS) enz. Dit A1 elftal uit 1955 is nog te zien op pagina 56 van het jubileumboek, verschenen bij het honderd jarig bestaan. Ook kan ik me nog herinneren dat we tegen Boskoop A1 speelden, nu Floreant, met als uitslag 35-0, om maar aan te geven hoe de verhoudingen toen lagen.

Om dit artikeltje af te sluiten moet ik ook nog steeds denken aan Tamse, oud voetballer van het eerste elftal, die toen mijn leermeester was bij drukkerij Koch en Knuttel, Cees Vermeulen was toen ook leerling. Wij hebben nog samen gevoetbald in het bedrijfselftal van Koch en Knuttel. In de buurt waar ik woonde hadden we toen een buurtelftal waarin Fred de Gruyl, Wim van Wijk enz. speelden, leuke straatwedstrijden bijvoorbeeld tegen de Jan Philipsweg, waarin veel ONA jongens speelden. Spelenderwijs werd je toen op straat gevormd. Ik heb ik in Gouda ook nog een trainerscursus gevolgd, docenten waren Tim van der Laan, trainer van DOS en de arts Biersteker die toen verzorger was bij Sparta. Bekende cursisten voor de Gouda-leden waren toen een Henk Walthie, Fred de Gruyl, Henk Klip, enz. Ik ben daarna nog zes jaar trainer geweest bij Zwervers in Capelle aan den IJssel, bij DCV als jeugdtrainer en bij Spirit en heb daar tot slot nog een paar jaar daar als pupillentrainer gewerkt, o.a. van Ebi Smolarek.

Genoeg gepraat over mijzelf, ik spreek de wens uit voor de SV Gouda, dat er betere tijden mogen terugkeren, want de naam SV Gouda moet zeker toch voor de stad Gouda toch het visitekaartje zijn. Ondergetekende is geen lid van de SV Gouda maar heeft wel steeds een storting gedaan voor de vrienden van Gouda Zondag. Ik ben ook lid van de club van 50 van de vereniging Dilettant, deze club ligt naast mijn huis. Bij goed weer hoop ik zeker de SV Gouda regelmatig te bezoeken alhoewel ik wel steeds plusminus 25 km moet rijden om dit te doen. Zo zie je maar wat nog steeds mijn betrokkenheid is bij de SV Gouda.

Met vriendelijke sportgroeten,
Frans Lafeber

De vrienden van.....de SV Gouda

Supportersclub Gouda Zaterdag 2011 - 2012

Leden betalen € 25; contact en penningmeester Hans van Sprang.

Leden: Henk van Bruggen, Wim Sorensen, Jack Sorensen, Wilco Boere, Ed Hulscher, Hans van Sprang, Ton Blonk, Nico Lakerveld, Cor den Daas, Ron Vonk, Gerrit Schinkel, Luc van Sprang, Teun van Sprang, Peter Borg, Koen Borg, Carola van Bruggen, Arie van de Wal, W.G. Otto, Ton Helmond, Marianne Borg, Kiren Parag, Annie Langenberg, Marieke Borg, Paul Huurdeman, Ed Teunisse, Hans Sanders, Wim Hommels, Sander van der Wel, Kees van der Wel, Leo Imholz, Jenny van de Wal, Leen Hageman, Henk Boom, Marian de Beste, Nick Ottevanger, Riet Binnendijk en Schildersbedrijf J&G.

Balsponsors Zaterdag: Willem Honkoop/Jan Douma; Banketbakkerij Van Dijk, Schildersbedrijf De Wit, Slagerij Cor van Sprang, 't Kaaswinkeltje, Paul Huurdeman, Willem Oudshoorn (2x), Carola en Henk van Bruggen, Marianne en Peter Borg, B2b, Installatiebedrijf Kruit, Rob's schildersbedrijf.

Vrienden van Gouda-Zondag 2011- 2012

Vrienden betalen € 50,-; contact Jan Kruitbosch en penningmeester Ben de Bruijn.

Leden: Kees de Graaf, Tom van Breugel, Ben de Bruijn, Tijn Meister, Kees Aerts, familie De Gruijl, familie Steenwinkel, Adrie van Delft, Dirk Kruitbosch, Jan Kruitbosch, familie De Wit- De Gruijl, Rob de Groot, Henk Hogendoorn, Maarten van Grieken, Kees van Groningen, familie Lafeber, Mark Feldmann, Dick van Schaik en Co de Looff.

Balsponsors Zondag: Hornes Assurantien & Administraties; Louwerenburg Fietsen en scooters, Jan Douma en Willem Honkoop, Autobedrijf ATG, J & G schilderwerken, Kees de Graaf/Tom van Breugel, Sportegro sportartikelen, Vrienden van Gouda, Wassalon De Wit, Hageman Installatietechniek, Van Delft Leesportefeuilles en Marcel Hilgers, zand/grond/tuin- en straatwerk.

Bedankt daarvoor!

Herinneringen aan 21 jaar krantjes maken

Deel 4

Door Rien van der Gaag

Hier de laatste aflevering van het interessante en humoristische vierluik van de hand van onze oud (hoofd)redacteur Rien van der Gaag, die we daarvoor hartelijk danken (Red.)

Ledenvergadering

Een hoogtepunt voor ons als redacteurs was natuurlijk altijd de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. Als ware parlementaire verslaggevers probeerden wij dan onze kop te breken om op te schrijven wat de sprekers dachten dat ze hadden moeten zeggen. Waarbij je het van één man altijd al van tevoren wist: de onvermijdelijke Hans Stouthart, moge hij rusten in vrede. Traditioneel had hij altijd het laatste woord. "Dank, veel dank en waardering voor het bestuur voor het vele werk dat ze ook nu weer hadden verzet". Applaus... en gauw naar de bar.

Interviews

En wat zou een voetbalvakblad als het Officieel Orgaan zijn zonder af en toe eens een interview met prominente Gouda-leden. Zeker dit jaar, dit laatste papieren clubbladjaar, komen er volop Gouda-mensen aan het woord om eens te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze onze vereniging in hun hart hebben gesloten. Maar in de afgelopen ruim twintig jaar is dat toch wel wat minder geweest. We hebben wat dat betreft wellicht een paar kansen gemist. Misschien omdat er bij ons te weinig cultfiguren rondliepen van wie je zelfs zou willen weten wat je niet van hen wilt weten.

Overpeinzingen tot slot

Zo, dat waren zo maar wat mijmeringen over een hele leuke periode die ik bij Gouda heb meegemaakt. Van de 75 jaren dat het Officieel Orgaan heeft bestaan – gelukkig is die naam nooit veranderd, leve het historisch besef..! – heb ik er zelf dus aan 21 mogen meewerken. Al is dat dan nog niets vergeleken met mijn trouwe metgezel Bert Hertog, die meer dan veertig jaar de pen en de toetsen (en de schaar en de lijmpot) heeft gehanteerd.

Dit is dus noodgedwongen het allerlaatste papieren artikel dat ik voor ons clubblad heb kunnen schrijven, sinds ik in 1986 door Bert op de Zevenheuvelenweg werd aangesproken. De tijdgeest heeft zijn werk gedaan. Dag papier, hallo beeldscherm... Het wel en wee van onze vereniging zal in vele varianten aan de orde blijven komen. We blijven promoties vieren en degradaties beschrijven, we zullen nieuw beleid zich zien ontwikkelen en weer afgebroken worden, we zullen ongetwijfeld nog interne probleempjes en bestuurswisselingen meemaken en uiteraard zal ook aandacht besteed worden aan persoonlijk lief en leed. Zoals het bij een cluborgaan hoort. Een communicatiemiddel voor ieder die zich bij de club betrokken voelt. Ook al is het digitaal.

En die bal blijft rollen!



Gouda Zat. 7 verzorgt trekking Paasclubbladloterij

25 februari 2012: Gouda Zat. 7 – BVCB 9 2-1

Direct na de aftrap bleek dat beide teams wilden winnen, want er werd voor iedere meter grond gevochten, maar wel op een correcte manier. Daarin vervulde scheidsrechter Von Hegedus een positieve rol, net zoals de twee uitblinkende keepers. Ik schrijf maar niet veel namen op want daar bleek na informatie weinig van te kloppen. De ruststand was 0-0 met een sterker Gouda, maar de spelers van BVCB gaven zich nog lang niet gewonnen.

Beide teams pakten het na de rust nog wat fanatieker aan. Inmiddels was Fred de Gruijl bij me in de dug-out gekropen. U begrijpt, de aanwijzingen volgden elkaar snel op! Na een kwartier brak Gouda de wedstrijd open door de 1-0 te scoren. Snel daarna kwamen er legio kansen om naar 4-0 uit te lopen. Door veel kansen te missen en door uitstekend keeperswerk van de Berschenhoekse doelman bleef het tot 10 minuten voor het einde 1-0. Door een overtreding van de goed spelende Robert Boere gaf de scheidsrechter een strafschop die hard werd ingeschoten, 1-1. Er kwam toch nog gerechtigheid want in dezelfde minuut scoorde Gijs Peelen met een mooie boogbal de dik verdiende 2-1. De verliezende partij feliciteerde alle Goudaspelers en aangezien ze Fred en mij voor leiders aanzagen werden ook wij van harte gefeliciteerd. Na de wedstrijd werden er onder het genot van een drankje de 15 prijzen getrokken.

Uitslag Paastrekking:

€ 50,--	J. Heemelaar	Busken Huetstraat 10 Lotnr. 648	
€ 37,50	M.H.W. van Alten	Lavendelgaarde 2	204
€ 25,--	R. Hordijk	Bodegraafsestraatweg 15	209
€ 12,50	K. Dietz	Noordhoef 39	405
€ 10,--	J. van Diest	Praamwerf 10	459
Taart	A.J. van Leeuwen	Palenstein 12	994
Taart	Van Loon	Ridder van catsweg 681	692
Taart	H. v.d. Wouden	Julianahof 174	371
Kadobon	F. Boere	Groeneweg 82	368
Kadobon	L. de Jager	Albert Plesmanplein 18/515	617
Kadobon	R. Overbeeke	Regenboog 14, Rhoon	270
Paasbrood	S. Gibbon	Deborah Hoeve 25	440
Paasbrood	Ch. Bras	Scharroosingel 30	201
Bonbons	H. v.d. Toorn	Beukenlaan 15	421
Bonbons	K. van Groningen	Gravestein 80	659

Namens de Loterijcommissie,
Jan Kruitbosch

Het voetballeven van onze oud speler en trainer Piet van Mullem

*De tweede Historische Stamtafel van Goudanet (dossiers, Sportstad), stond in het teken van de voetballoopbaan van Gouwenaar Piet van Mullem. In juni wordt hij 75 jaar en dat betekent dat hij inmiddels 65 jaar in het Goudse- en streekvoetbal actief is. In de schoolmeesterswoning naast de Jeruzalemkapel werd hij op dinsdagmiddag 28 februari 2012 aan de tand gevoeld door gespreksleider Hans Walthie. Als gasten waren daarbij aanwezig Piet de Jong (jeugdvriend, Jodan Boys), **Leen Bezem** (medespeler bij Hermes DVS en SV Gouda; eerder keeper ONA) en Cor Palsgraaf (ONA en Olympia; trainde onder Piet). Het werd een informatief en amusant gesprek over 65 jaar voetbal in Nederland en het Goudse. Omdat Piet vele jaren bij de SV Gouda betrokken is geweest, hier een deel van het verslag dat op www.goudanet.nl, dossiers, Sportstad verscheen.*

De beginjaren vanaf 1947: niet op zondag!

Hans Walthie spreekt eerst alleen met Piet van Mullem en vraagt hem naar hoe het allemaal begon. Piet vertelt dat dit vlak na de tweede wereldoorlog was. Er was toen niets. Het enige wat je kon doen was op straat voetballen, als je een bal had tenminste. Hij woonde als zoon van een groenteboer aan de Jan Philipsweg en dat was in de Korte Akkeren en de club daar was ONA. Als je naar Gouda ging kon je beter verhuizen, zo was de sfeer daar. Vandaar dat hij startte bij ONA en nog wel als keeper. Omdat hij uit een nogal Christelijke nest kwam begon het spelen bij ONA toch wel te wringen, speciaal zijn moeder had daar nogal moeite mee. Omdat Piet aanleg leek te hebben zou die zondagse speeldag van ONA ooit een probleem gaan worden. Op aandringen van zijn moeder is Piet op z'n twaalfde jaar verkast naar de Jodan Boys. Uit zijn tijd bij ONA herinnerde Piet zich de spits van het eerste Thomas van Willigen die werkte bij een kolenboer op de hoek van de Turfsingel – Kerkhoflaan. Thomas nam wel eens wat meer kolen mee dan hij af moest leveren. Na zijn terugkeer op de velden na enige weken detentie werd van de tribunes tegen ONA geroepen "Ontvreemdt Nooit Antraciet!". Voetbalhumor is van alle tijden! Overigens kwam Piet niet uit een sportieve familie; niemand deed aan sport. Zijn ouders zagen hem nooit spelen, mede omdat dit vaak op zondag was, maar ook verdere familie niet. Zijn vader had éénmaal bij een doordeweekse wedstrijd op het ONA-terrein vanaf de Walvisstraat een deel van de wedstrijd bekeken. Toen Piet later vroeg wat hij ervan vond, zei z'n vader, "Jij was toch die nummer 10?" Bleek hij ook nog een ander gevolgd te hebben!

De jaren als speler bij Jodan Boys (1949 – 1961)

Nu schuift Piet de Jong aan. Hij vertelt dat hij in Moordrecht woonde. Omdat hij net als Piet uit een Christelijke familie kwam, mocht hij niet bij de zondagvereniging Moordrecht gaan voetballen. Naast straatvoetbal in de Korte Akkeren, werd het competitievoetbal bij Jodan Boys waar hij vele jaren met Piet gespeeld heeft. Ze konden goed met elkaar opschieten, maar wilden ook allebei het beste uit zichzelf halen. Zo trairden ze op woensdagmiddag op het veld aan de Nieuwe Vaart (naast V&AV Gouda) op vrije trappen naar elkaar en dan was het leuk te merken dat een bepaalde trap in een wedstrijd tot twee doelpunten leidde.

Piet vertelt dat hij bij Jodan Boys ook begon als keeper. Omdat hij nog wel eens een vervelend ventje was (wat hij diverse malen in het gesprek herhaalt), eigengereid dus, kreeg hij ruzie met zijn jeugdleader en weigerde daarom nog bij hem te keepen. Hij werd vanaf dat moment veldspeler. Piet begon als midvoor, later ook in het eerste, tot Joop Alphenaar hem daar afloste en Piet naar het middenveld kon terugzakken. Op zijn 15^e ging Piet al naar het eerste. Piet de Jong ging mee (was 16), net als nog drie B-spelers. Jodan Boys speelde toen derde klas. De Jong vertelt dat het spelen op zaterdag wel een beperking was om hogerop te komen, maar het was nu eenmaal niet anders. Piet vertelde op zijn 17^e nog een week bij toenmalige profclub Xerxes meegetraind te hebben, maar dat ketste af op de zondag als speeldag. Piet vertelt dat hij dat onfatsoenlijk vond tegenover zijn ouders, waar hij tot zijn huwelijk bij thuiswoonde. Ook werd hij als gastspeler wel eens uitgenodigd mee te doen met Gouda als ze voor aanvang van de competitie tegen een sterke buitenlandse club oefenden, wat regelmatig voorkwam omdat Gouda bij de top van de amateurs hoorde.

Piet meldt twee slechte knieën overgehouden te hebben aan de trainingen van Cees Ottevanger, de eerste die het 4-2-4 systeem wilde introduceren, zonder dat hij overigens wist dat dit het 4-2-4 systeem was. Dat mislukte jammerlijk en er werd weer overgeschakeld naar het oude W-systeem. Die slechte knieën kwamen van het 350.000 keer maken van diepe kniebuigingen in al die jaren. Cees was een goede voetballer bij Gouda geweest, maar toch ook wel een showman die graag zijn kunsten voor het publiek vertoonde en daar van genoot. Daar konden de spelers van Jodan Boys geen last van hebben, want het aantal toeschouwers was maximaal 30 man, maar dat vonden ze heel normaal.

Prof na huwelijksreceptie

Op de huwelijksreceptie van Piet zag De Jong een bekend gezicht, Dennis Neville, trainer van Sparta. Hij dacht nog, wat doet hij hier, maar al snel bleek dat Piet een contract bij Sparta getekend had. Volgens Piet drie dagen na het huwelijk, volgens De Jong dezelfde dag. Op dat moment was hij daarover wel gepikeerd, omdat ze al zolang samen opgetrokken hadden. Later is dat weer bijgelegd en kon hij het ook wel begrijpen. Piet voelde zich na zijn huwelijk en vertrek uit het ouderlijk huis eindelijk vrij de stap naar een zondagvereniging te maken. Piet laat zijn Sparta-contract zien en vertelt over zijn verdiensten die voornamelijk uit premies bestonden: 130 gulden voor een overwinning en 80 gulden voor een gelijkspel. Daar kwamen nog wel eens wat douceurtjes bij, zoals tekengeld. Hoewel er thuis nooit over voetbal gesproken werd en zijn ouders en zijn broer nooit kwamen kijken, denkt hij dat ze het toch op een bepaalde manier wel geaccepteerd hebben. Na hun overlijden vond hij namelijk bij hen een mapje met krantenknipsels van door hem gespeelde wedstrijden.

Speler bij Sparta 1961 – 1963

Piet was bij Sparta gekomen na een tip aan Dennis Neville van Hans de Koning, Gouwenaar die voor Sparta speelde. Piet kon zich goed aanpassen bij wat in Nederland toch een topclub was. Hij was niet zo onder de indruk, was ook al 26 jaar en hij werd ook opgevangen door Hans de Koning. Sparta was bekend om zijn stevige speelstijl en op de donderdagavonden, als er een mix gemaakt werd van het eerste en tweede elftal voor een partijtje, ging het er erg hard aan toe, er werd flink geschopt. Maar na afloop in de kantine was alles weer vergeven en vergeten, de sfeer was goed. Piet heeft het niet geschopt tot basisspeler. Hij heeft zes of zeven wedstrijden in het eerste gespeeld en zo'n 30 tot 40 wedstrijden in twee seizoenen op de bank gezeten. Er zat wel een opvallende invalbeurt bij, namelijk de uitwedstrijd in De Kuip tegen Feijenoord. Spits Piet van Miert viel uit en Piet speelde de tweede helft voor 60.000 toeschouwers. Ook hiervan was hij niet speciaal onder de indruk, waarschijnlijk kon hij zich goed afsluiten voor dit soort toch intimiderende indrukken. Bij Feijenoord speelde naast toppers als Coen Moulijn, "de neus" Cor van der Gijp enz. ook Aad Bak. Volgens Piet de enige goede trainer die hij (later bij Hermes DVS) in zijn hele voetbalcarrière heeft meegemaakt.

Autoradiateurs, kachels, turbokoelers,
olie-koelers, condensors,
pers./vrachtindustrie.
Direct van groothandel
Bespaar 30-40-50%
ook inbouwservice

AutoRas b.v.

Gouda 0182-539220

www.autoras.nl

Ook voor particulier

Ook op
zaterdag
geopend
van 9.15 tot
12.30 uur

AUTO AIRCO DEFECT

Kom dan rechtstreeks naar uw specialist.

Altijd goedkoper (en snel)

AutoRas b.v.

Woerden 0348-416030

Gouda 0182-539220

www.autoras.nl

Ook voor particulier

Ook op
zaterdag
geopend
van 9.15 tot
12.30 uur

**Banketbakkerij
Van Dijk & Zn.
sinds 1890**

Doelenstraat 32
2801 PX GOUDA

Tel: (0182) 51 40 10



DE BANKETBAKKER DIE WEET WAT ECHT HEERLIJK IS !

BROER *Haarverzorging*

DAMES + HEREN KAPPER

Winkelcentrum Bloemendaal



6 dagen per week geopend:

Maandag	van 9.30 - 17.00 uur
Dinsdag	van 8.30 - 17.00 uur
Woensdag	van 8.30 - 17.00 uur
Donderdag	van 8.30 - 20.00 uur
Vrijdag	van 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag	van 8.30 - 17.00 uur

GEEN AFSPRAKEN.



**Lekkenburg 69
2804 XB GOUDA**

 **0182-570013**



Dorpsweg 32
2811 KJ REEUWIJK
Tel. : (0182) 394321
Fax.: (0182) 399238
www.amicitia.com

- *(thema) feesten & partijen*
- *Recepties, jubilea*
- *Diners, buffetten, koffietafel*
- *Grill, 3 bars, airco*
- *Centraal gelegen*
- *7 dagen per week geopend*



Pizza Alvino

Nieuwe Haven 159
2801 CW GOUDA



Openingstijden: maandag t/m zondag 16.00 uur t/m 22.00 uur
GRATIS THUIS BEZORGD

0 1 8 2 – 5 8 2 2 1 2

Verhandeld als een koe

Hans Walthie wil weten hoe de overgang van Sparta naar Hermes DVS tot stand gekomen is. Dat was een typische gang van zaken voor die tijd. Piet las in de krant dat hij getransfereerd was, samen met afbouwende oud international en Sparta-coriffee Tonnie van Ede. Hij wist van niets! Je was in die tijd niet meer waard dan een koe die verhandeld werd. Waarop Piet natuurlijk contact opnam met het bestuur van Sparta met allerlei vragen. Aangezien hij een in tijd onbepaald contract had, kon Sparta hem verkopen. Samen brachten Piet en Tonnie 40.000 gulden op en Piet denkt dat daar 5000 gulden voor hem bijzat. Piet stelde het niet eens te zijn met zijn transfer en zo kon hij er bij Sparta ook nog wat geld uitslepen, want die wilden dat hij snel ging tekenen, anders konden ze naar hun geld fluiten; dat soort zaken leer je wel in het voetbal. Nu was Sparta van Piet af, maar hij had nog niet getekend bij Hermes DVS, dat wel al transfergeld voor afgesproken had. Dat leverde financieel dus ook nog wat op. Het was tenslotte betaald voetbal, al waren de premies bij Hermes DVS (tweede divisie) maar een fractie van die bij Sparta (Eredivisie), 35 gulden voor een overwinning. Zo verkaste hij naar de lichtblauw-witten uit Schiedam, waar hij Gouwenaar en keeper Leen Bezem tegen zou komen.

Speler bij Hermes DVS 1963 – 1967

Nu schuift Leen Bezem aan, keeper bij Hermes DVS. Walthie vraagt naar de voetbalachtergrond van Leen, die vertelt ook uit de Korte Akkeren te komen, de Prins Hendrikstraat. Hij kende Piet niet echt, wel had zijn vader een pakhuis tegenover hun huis. Als kind van de Korte Akkeren ging hij natuurlijk ook naar ONA. Hij wilde zelf op doel en aanvankelijk mocht dat niet. Voor de keuze gesteld op doel of anders ga ik weg, mocht Leen toch gaan keepen. Nadat hij jong in het eerste gekomen was en daar in zijn eerste jaar goed keepte voelde het als in een roes. Vooral omdat hij daarna al naar het betaalde voetbal kon, naar Sparta en ook naar Hermes DVS. Omdat hij bij Sparta Pim Doesburg voor hem had, koos hij voor Hermes. Daar hadden ze keeper Wim Onderstal, oud Feijenoorder, van Holland Sport gekocht voor 15.000 gulden. Toch heeft Leen bijna altijd in de basis gestaan. Piet herinnert zich dat die Onderstal voor het eerst in de kleedkamer kwam, zijn tas neerzette en vroeg wie er laatste man stond. Om die speler toe te voegen dat hij goed naar zijn aanwijzingen in het veld moest luisteren, zo overtuigd was Onderstal kennelijk van zijn positie in het eerste van Hermes. Er werd echter voor Leen gekozen en dat tekent zijn kwaliteiten.

Biljarten op zaterdagmiddag

Leen had Piet eenmaal zien spelen bij Jodan Boys. Hij ging er heen met een paar vrienden en het viel hem op dat de elftalleider van Jodan Boys zoveel mogelijk tijd rekte, nadat het aanvangsuur (14.30 uur) al verstreken was. Wat bleek, Piet van Mullem was nog niet aanwezig! Pas toen Piet er was kon de wedstrijd beginnen. Piet was kennelijk heel belangrijk voor Jodan Boys en was zo Leen dus wel degelijk opgevallen. Verklaring van Piet: hij speelde op zaterdag meestal eerst een potje biljart met Dick Bloot in café De Kroon en pas als dat afgelopen was, ging hij naar het voetbal en dan kwam hij weleens wat te laat. Piet biljart overigens nog steeds.

Beste voetbalperiode

Voor Piet was zijn overgang naar Hermes het beste wat hij heeft gedaan in zijn voetballoopbaan. Hij was in die periode op de toppen van zijn kunnen en heeft er heerlijk gespeeld. Ook leerde hij veel van assistent trainer Aad Bak, die hem allerlei tips gegeven heeft die hem later als trainer van pas gekomen zijn. Ook van een echt, oorspronkelijk, humoristisch en creatief mens als Tonnie van Ede heeft hij genoten en geleerd. De hoofdtrainer van Hermes, Huug van de Moer, bakte er niet veel van; Piet wist toen al dat hij een betere trainer zou worden. Voor Leen was het helemaal vervelend want hij gaf geen keeperstraining. Later heeft Tonnie van Ede dat op eigen initiatief aan hem gegeven, in de plaats van een gewone training en dat deed hij uitstekend en daar heeft Leen ook het nodige van opgestoken. Leen reed altijd mee met Piet, die het toen wat breder had en beschikte over een auto. Dat werd geregeld met de penningmeester van Hermes, anders had hij met de trein moeten. Na twee jaar kwam Gijs Doolaard als trainer en daar raakte Leen mee in de clinch. "De slechtste trainer die ik ooit meegemaakt heb." Hij is toen bij Hermes gestopt en daar heeft hij achteraf toch wel spijt van gehad; misschien had hij toen wat meer moeten toegeven. Leen vertrok daarop naar de SV Gouda, waar Piet later ook zou gaan spelen.

Speler van SV Gouda 1967 - 1973

Piet heeft zelf zijn contract opgezegd bij Hermes DVS. Hij had bij het GAK in de buitendienst een drukke baan en dat was niet goed te combineren met semiprof voetbal. Het beetje extra inkomen van Hermes stond niet in verhouding tot zijn inkomen bij het GAK. Hij ging daarop meetraineren bij Jodan Boys en werd gebeld door Chris Karelse, voorzitter van Olympia, die wel een baan had voor hem bij De Goudse Verzekeringen. .

Maar Piet had al een goede baan en Olympia speelde niet zo hoog. Vervolgens meldde zich de stevige heer Cor Verboom van de SV Gouda, bekend als bouwondernemer en die kwam met een goed bedrag over de brug. Daarbij speelde Gouda op het hoogste amateurniveau. Gijs Doolaard kwam, tot verdriet van Leen, als trainer en Piet werd meteen aanvoerder.

Viservaringen als wedstrijdbespreking

Later kwam Amsterdammer Cor Sluijk als trainer over van Blauw Wit en dat was een hele verbetering. Leen vertelde dat Cor op zijn 62^e nog 8 van de 10 ballen tijdens de keeperstraining, aangekondigd, op de lat schoot. Piet: hij had veel verstand van voetballen en zijn training bestond vooral uit partijtjes. Eén keer hield hij een wedstrijdbespreking waarin hij het eerst 25 minuten had over zijn laatste viservaringen en eindigde met "En zondag de beuk erin!". Piet vertelt dat de meeste trainers te weinig vertrouwen in hun spelers hebben. Je kunt er als trainer soms zelfs van leren, zoals hij dat deed van Theo van Duivenbode in zijn tijd als trainer bij Olympia. Gouda had in die tijd een heel goed elftal, ook met oud profs als Bobby Westra en Gerrie Clement en Leen bezem was de beste amateur keeper in Gouda die hij meegemaakt heeft. In het jaar van Cor Sluijk was Leen op zijn top. Leen vertelt dat hij uitgenodigd werd voor de selectie van het Nederlands amateur elftal. Met nog drie wedstrijden te gaan stond Gouda drie punten voor (2 punten voor een overwinning) en toen werd trainer Cor Sluijk ziek (volgens de plakboeken van Hans Brouwer was uitval wegens ziekte vanaf 7 wedstrijden voor het einde; Red.). Zijn vervanger werd Wim van der Gijp die altijd zijn zoon René bij zich had. Deze 15 jarige moest van zijn vader voor de wedstrijd Leen inschieten, terwijl Puck Pols dat altijd prima volgens een vast stramien deed. De sfeer was anders dan onder de aimabele Sluijk en er werd nog maar één punt gehaald en het kampioenschap verspeeld. En hoewel Cor alle spelers een brief geschreven had met wat hij van ze verwachtte, kwam dat er niet meer uit. Leen denkt dat ze met Cor erbij kampioen geworden waren. Piet speelde eerst nog tot 1970 bij Gouda, trainde een jaar Esto, maar kwam toen weer terug als speler. Trainde tegelijkertijd de zaterdagselectie (1971 -1972) en speelde in het eerste van Gouda dat zich in 1973 plaatste voor de nieuw gevormde hoofdklasse. Daarna stopte hij op zijn 36^e als actief speler en werd hij o.a. trainer van alle Goudse verenigingen, dus ook van Gouda (1989 – 1996). Nu is hij bij UNIO nog hoofd opleidingen en hersteltrainer en is vaak op zaterdag en zondag nog op ons veld te vinden om wedstrijden van onze eerste teams te bekijken.

Gouda ZO – RVC '33 2-1

Op zondag 11 maart 2012 was het dan zover, de strijd om het kampioenschap kon gestreden worden. Ondanks dat de wedstrijd onder spanning stond zagen de 400 toeschouwers op een zonovergoten Groenhovenpark een leuke en spannende partij voetbal. Jammer dat er geen bestuurslid aanwezig was. De wedstrijd was duidelijk in handen van onze jongens en een 4-1 uitslag zou een betere eindstand zijn geweest. De kracht van RVC '33 is de verdediging, met aan het hoofd een goede doelman. Ze hadden dan ook nog maar 12 doelpunten tegen uit 15 wedstrijden en dat is echt heel weinig. Toch is die verdediging tevens de zwakte van dit team, omdat ze de meeste ballen blind wegrammen, zeg maar een soort voetbal van "wie het hoogste schiet is aanvoerder!" Het gevolg daarvan is dat de voorhoedespelers bijna geen geplaatste bal aangespeeld krijgen. Vandaar dat ze ook maar 32 goals gemaakt hadden. Voor mij was niet te begrijpen dat we na afloop met treurige gezichten van het veld afliepen. Gouda ZO is in kwaliteit een klasse beter en zal dan ook de terechte kampioen kunnen worden.

Jan Kruitbosch



**Uw meubels opnieuw bekleden ?
dan naar:**



**Meubelstoffeerderij Koemans
Meridiaan 13-15
2801 DA GOUDA**

Telefoon:

(0182) 514505

www.meubelstoffeerderijkoemans.nl

Onderdelenhuis DB13 stofzuigerhuis

Dubbele Buurt 13, 2801 PA Gouda, Tel.: (0182) 515063

Onderdelen voor

- stofzuigers
- wasmachines
- drogers
- vaatwassers
- scheerapparaten
- klein huishoudelijk



**50 verschillende stofzuigers in de
showroom**



Zeugstraat 78 t/m 86 • 2801 JD GOUDA
www.beddenspecialzaakhuijjer.nl • info@beddenspecialzaakhuijjer.nl

OPEN:

maandag 13.00 uur t/m 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 09.00 uur t/m 18.00 uur
zaterdag 09.00 uur t/m 17.00 uur
donderdag koopavond



0182 - 512370



Leverancier van o.a.

- Metselbakstenen
- Dakpannen
- Isolatiemateriaal
- Betonwaren
- Lijmen en kitten
- Wand- en vloertegels

Bezoek onze showroom en laat u inspireren!



VAN NEERBOS

bouwmaterialen groep

Provincialeweg West 60, Postbus 38, 2850 AA HAASTRECHT

Telefoon: (0182) 529333

Telefax: (0182) 524113

www.neerbos.nl



J.P.Hoogenboom
 Buitenkerk 2
 2411 PA BODEGRAVEN

tel.: (0172) 612871
 tel.: (0172) 611111
 fax: (0172) 612695

**TAXIBEDRIJF
 GROEPSVERVOER
 ROLSTOELVERVOER
 ROUW- EN TROUWRIJDEN
 VAKANTIEVERVOER**

WWW • THALIA TAXI • NL



THALIA TAXI B.V.
 Wachtelstraat 47-48
 2802 EV Gouda
 Tel. (0182) 51 24 80
 (0182) 51 20 01
 Fax (0182) 51 20 00

Voor al uw taxiervoer - 24 uur per dag

AIRPORT-SERVICE



*Voor uw vervoer van/naar Schiphol - of Rotterdam Airport
 Bel ons voor informatie en/of tarieven....*

OM UW AUTOKOSTEN TE DRUKKEN

WWW • THALIA TAXI • NL



All Car Service

Wachtelstraat 49 - 2802 EV Gouda
 Tel. 0182-512666 - Fax 0182-512000
DE GARAGE VOOR ALLE MERKEN. A.P.K.

Han Jansen trekt de prijzen in de januari clubbladloterij

Han heeft bij onze club al vele jaren achter het doel aan de kantinekant een aantal reclameborden hangen. Han heeft in de jeugd zes jaar bij onze club gevoetbald en stopte rond zijn zeventiende jaar. Ik zou bijna schrijven, zoals zovelen. Toch voelt hij zich nog altijd tot de club aangetrokken en kwam hij regelmatig naar het oude veld aan de Nieuwe Vaart en ook op de huidige locatie komt hij af en toe even langs. Han ziet de reclameborden als financiële steun aan de club, maar als ondernemer hoopt hij toch ook dat de baten de kosten dekken. Reden om het volgende stuk van de hand van Han, de man achter het bord, eens aandachtig te lezen.

De man achter "het bord"

Achter één van de doelen op het hoofdveld prijkt het bord van De Huizenbemiddelaar Gouda. Wie is nu de man achter De Huizenbemiddelaar Gouda? Dat is Han Jansen, geboren en getogen in Gouda. Han is geen onbekende bij de SV Gouda, want hij voetbalde er zelf van 1970 tot 1976 en zijn zoon Bas heeft er ook een aantal seizoenen op de velden doorgebracht.

Han is sinds 1995 actief met het Assurantiekantoor Inzicht-fd. Altijd maatschappelijk actief geweest door onder meer zitting te nemen in school- en verenigingsbesturen en ook was hij een aantal jaren jeugdleider bij de SV Gouda. Han is een trotse ondernemer, jarenlang met Inzicht-fd en sinds medio 2008 actief met De Huizenbemiddelaar Gouda. Een mooie en, vooral in deze tijd, zeer gewenste dienstverlening. Wellicht hebt u de borden in de stad gezien, de advertenties in de Krant van Gouda of als vanzelfsprekend het bord op het hoofdveld.

Wat is dan precies de dienstverlening van De Huizenbemiddelaar Gouda? Hij staat voor een vertrouwde, voordelige en vernieuwende begeleiding bij een particuliere eigen woning. Vertrouwd omdat de eigenaar een complete begeleiding ontvangt zoals men mag verwachten van een makelaar. Wat maakt echter de Huizenbemiddelaar Gouda uniek? Allereerst het voordelige tarief.

De complete begeleiding kost de eigenaar € 695, - inclusief BTW. Geen percentage van de aangenomen verkoopprijs, geen onduidelijke afspraken in percentages, maar een vast laag tarief! Als tweede kernwaarde, de vernieuwende aanvulling. De woningeigenaar mag zelf de bezichtigingen verzorgen. Een absoluut pluspunt, want er is niemand die meer over de woning weet dan de eigenaar zelf. Ervaring heeft geleerd dat dit door potentiële kopers zeer gewaardeerd wordt.

De meest gestelde vraag aan Han is, "€ 695, -, dat kan toch niet? Waar zit het addertje onder het gras?" Begrijpelijk, want jarenlang is ons verteld dat de begeleiding bij de verkoop van de eigen woning duizenden euro's kost. Het antwoord op de vraag is, er zit geen addertje onder het gras, de dienstverlening is compleet en transparant. En de aanpak werkt! Mensen zijn terecht kieskeurig, zijn op zoek naar voordeel en transparantie, maar willen toch kwaliteit. Jansen juicht dit toe en vindt het daarom soms ongelooflijk dat mensen bereid zijn om onnodig veel te betalen voor de begeleiding bij de verkoop van de woning. De keuze voor De Huizenbemiddelaar Gouda levert per direct enige tot vele duizenden euro's op. Reden om eens persoonlijk kennis te maken, u bent van harte uitgenodigd!

Han had na dit gloedvolle betoog ook nog de kracht om vijf fantastische prijzen te trekken en wel de volgende:

€ 50,--	T. Meister	Sophiastraat 37	Lotnr. 280
€ 37,50	M. Peters	Wijdstraat 21	781
€ 25,--	M. v.d. Kley	Arnoud Drostkade 7	312
€ 12,50	P.J. Tamminga	Zandpolderpad 12	169
€ 10,--	J. Hornes	Voorwillenseweg 199	180

Namens de Clubbladloterijcommissie,
Jan Kruitbosch

Bedankt Lotenkopers

Na twintig jaar heb ik besloten te stoppen met de verkoop van de loten voor de clubbladloterij. Daarom wil ik de mensen die de loten bij mij hebben gekocht hartelijk bedanken, want dankzij deze mensen is de clubbladloterij een groot succes geworden.

Corrie de Gruijl

Ledenmutaties

KNVB lid

Boerma	E.A.	Dijklaan 120	2861 EJ	Gouda
Eijsden van	M.	Karekietstraat 70	2802 CP	Gouda
Vrooman	J.C.	Baliemolenerf 19	2807 DH	Gouda

Adreswijziging

Sahetapy E.	naar	Groenhovenweg 99	2803 DB	Gouda
S.Elst	naar	Forsythialaan 13	2803 BR	Gouda
E.v.Trooijen	naar	A.v.Hensbeeksingel 127	2803 LR	Gouda
J.Loenen	naar	Groenhove 2	2821 ZN	Stolwijk
T.Hommels	naar	Jakob v.Necklaan 3	2803 XB	Gouda
M.Hageman	naar	Haastenburg 60	2804 VC	Gouda

Adreswijzigingen en Af- en Aanmeldingen

De ledenadministratie wordt verzorgd door Henk en Helma Hogendoorn, Jan van der Heijdenstraat 8, 2806 AR, Gouda.
Tel: 0182 - 52 72 27 óf 06 - 22 95 33 03.
e-mail ledenadministratie@svgouda.eu.

U kunt bij Henk en Helma terecht voor een schriftelijke aanmelding, opzegging of adreswijziging. Elke andere vorm is dus ongeldig.

De plakboeken van Hans Brouwer (deel 2, slot)

In de eerste aflevering zijn we de verzameling clubbladen van oud eerste elftal speler Hans Brouwer doorgelopen. De stapel plakboeken komen nu aan de beurt. Helaas was mijn schriftje met aantekeningen spoorloos verdwenen (huis vijf keer onderste boven gehaald, maar helaas) dus zat er niets anders op dan Hans nogmaals te bezoeken, want de lezers willen natuurlijk graag weten hoe dit verhaal afloopt. En zo'n bezoek is natuurlijk bepaald geen straf. Hond Chenna was inmiddels een beetje aan me gewend, zodat ik me rustig kon verdiepen in de plakboeken die de periode 1963 t/m 1973 besloegen. Zoals vorige keer gemeld is Hans, tot licht verdriet van echtgenote Julia, een verzamelaar van van alles en nog wat. Maar dat hij met voetbalplakboeken is begonnen, was mijn schuld. En inderdaad, ik heb ooit mijn plakboeken over de V&AV Gouda aan hem geschonken, ongetwijfeld op aandringen van Hans en ik heb die aandrang niet kunnen of durven weerstaan. Vandaar dat Hans in het bezit is gekomen van een viertal kloeke boeken van mij over de periode 1963- 1964 tot en met 1966 – 1967. Een groen schriftje van mij, dat Hans ook bezat en eigenlijk ging over mijn eerste voetbalstappen (seizoen 1962 – 1963) heb ik van hem teruggekregen, zodat ik mijn eigen voetballoopbaan op papier nu ook compleet heb. Hans heeft ook een grijs schriftje van Hennie Kammeraat, dat gaat over de landskampioensjaren. Ik was gelukkig niet de enige knip- en plakfreak!

Hans is daarna zelf plakboeken gaan bijhouden over zijn actieve voetbalperiode. Echtgenote Julia heeft deze knipsels van (soms) kritische en droog humoristische kanttekeningen voorzien. Een soort twitterberichten ver voor dat die bestonden, als het ware. De plakboeken zijn soms voorzien van een sticker met daarop wat hoogtepunten, zoals deze. "12/10/1966. Uitgenodigd Nederlands. Amateur elftal (Kessler/ S. Plooier). Was 18^e, niet gehaald laatste 16". Hans was toen nog jong en timide (zegt hij) en wellicht heeft dat hem net het laatste stukje tot de definitieve selectie gekost. "Ik heb er alleen een paar oranje sokken aan overgehouden", vertelt Hans.

En dan maar weer bladeren door de plakboeken, vooral die door Hans zelf gemaakt zijn, omdat hier dat commentaar van Julia in staat, soms vanuit een typische vrouwenblik. Over Gouda – Uitas (6-1) uit 1968. "Eindelijk weer een tamelijk goede wedstrijd. Het werd tijd, want het afgelopen seizoen was waardeloos. Gouda had de reserve shirts aan. Het waren net nieuwe pyama bloesen, maar het kon er mee door. Het eerste doelpunt van Hans was mooi, maar het tweede niet zo erg."

VAN MOURIK

“Uw adviseur voor mannenmode”

Lange Tiendeweg 45
2801 KE GOUDA

TELEFOON : (0182) 512559

John Lok

Meridiaan 42-44, 2801 DA GOUDA

Tel.: (0182) 522272 Fax: (0182) 529987

Groothandel in:

Bitumineuze dakbedekkingen en dakdekkers gereedschappen

Fabrikant van:

Lood en zink produkten

AANNEMINGSBEDRIJF J. KRUIJT



- Grond- en rioleringswerk
- Ontstoppen (met hoge druk)
- Herstellen of vernieuwen
- Tevens verzorgen wij uw Bitumineuze dakbedekkingen

Edisonstraat 41. 2811 EM REEUWIJK tel.: 06-53997141



sportegro®

SPORTEGRO@HOTMAIL.COM ☎ 06-31596647

'THE PLACE TO BE TO GET HIGH SPORTS QUALITY'



0182-372044

*Loon en klus bedrijf
T.W. van Eck*

SNEL & SPORTIEF

Bekende merken zoals:

RIH



SPARTA

UNION
Die's pas fietsen!

WIJ VERZORGEN OOK GRAAG UW REPARATIES !!

LOUWERENBURG

Prins Hendrikstraat 202, 2802 JN GOUDA

Tel.: (0182) 513 554

En over de beslissingswedstrijd in 1969 voor handhaving in de eerste klas (maar liefst vijf ploegen waren gelijk geëindigd, waaronder Gouda en Olympia) tegen EBOH (1-0) "twittert" Julia: "Hij was best goed, maar wel erg zenuwachtig. Hij heeft vele blauwe plekken opgelopen, maar daar moet hij maar tegen kunnen. Voor de rest hebben we 's avonds weer een diner gehad in De Beursklok, wat erg gezellig en lekker was (menu: kippensoep, kalfsoester, boontjes, doperwtjes, peentjes, aardappels en patat en ijs toe). PS. Hans moet zich eens een beetje leren beheersen in het veld, want hij is dan een klein maar venijnig en agressief mannetje met een behoorlijk grote mond." Over de geschonken drankjes bij het menu verhaalt het plakboek niet, maar het heeft kennelijk de tongen losgemaakt! En in december 1970 was het commentaar op Gouda - Lugdunum (1-0): "Hier valt verder niet zoveel over te vertellen, behalve dat de bar vies was en het was koud." Na de nederlaag uit bij UVS (1-0) op 21 februari 1971: "Ook nu was het niets, maar in ieder geval was het beter dan de vorige wedstrijd." Dit zou men toch wel vrouwenlogica kunnen noemen net als het volgende voorbeeld. "Dit was slecht aan de ene kant, maar goed aan de andere kant, want anders krijgen ze teveel verbeelding". (Na een 2-4 nederlaag aan De Vaart in de eigen nederlaagserie tegen stadgenoot GSV op 20 augustus 1971).

Hans werd thuis zeker scherp gehouden wat zijn voetbal betreft, dus wellicht mogen we Julia daar wel dankbaar voor zijn. Op weg naar de voordeur werp in nog even een blik in een vitrine van Hans waarin weer vele andere verzamelobjecten uitgestald staan. Kleine locomotiefjes (het jongenshart bloeit op), mooie oude fototoestellen, bekertjes gewonnen met vissen, zijn elfsteden kruisje gehaald in 1987 (Hans vond het jammer dat dit jaar de elfstedentocht niet doorging), een medaille voor de 200 km schaatstocht over de Weisensee, een karrenvracht aan kampioensspeldjes, houtenblokken met gewichtjes in de uitsparingen, diverse beeldjes, ja Hans Brouwer is een verzamelaar!

HSA

Het Officieel Orgaan

Deel 4: vanaf jaargang 12 (1948)

Nadat ik in deel 3 gekomen was tot en met jaargang 11, zal ik nu met wat grotere stappen door onze clubbladen gaan. Tenslotte gaan we in het volgende nummer maar liefst 75 jaargangen volmaken, dus dan is er nog een hoop te doen. Ik zal me wel beperken tot de clubbladen op A4 formaat, het huidige kleintje voelt voor mij als een heel ander soort blad, waarbij het overzicht over de inhoud voor mij nogal verloren is gegaan. En beperken moet ik me toch, dus dan maar zo. Dit keer een tweetal verhalen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Piet de Jong was de man van de lange stichtelijke verhalen en toespraken, Ted Hughes meer van het humoristische kortebaantje werk.

Komt er Beroepsvoetbal in Nederland?

17^e jaargang no. 8; Zaterdag 23 januari 1954

Voetbalperiodieken en ook de dag- en weekbladen, houden zich in uitvoerige artikelen intens bezig met de vraag of in Nederland invoering van het beroepsspel in de naaste toekomst mogelijk zal zijn. Vooraanstaande sportjournalisten als bv. de heren Ir. Van Emmenes en Geudeker wijden er lange artikelen aan. Ook in clubbladen verschijnen vrij regelmatig publicaties, die de aandacht vragen voor dit tot een probleem geworden onderwerp.

De meer directe aanleiding tot al deze pennenvruchten is te vinden in de oprichting van de N.B.V.B., de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond. De namen van de Bestuurders van de Jonggeborene hebben in de voetbalwereld nu niet direct een roemruchte klank, met uitzondering dan van de Technisch leider, de heer Jan de Natris, die in zijn tijd inderdaad tot de zeer groten onder de Voetbalhelden mocht worden gerekend. Hoewel dit bij een Beroepsbond, die dus een zuiver zakelijke inslag heeft, nu niet beslist nodig is, lijkt het ons toch wel gewenst, dat deze Bestuurders in de voetbalwereld als kind in huis zijn! Wij vrezen nl. dat er anders wat al te nonchalant met de belangen van onze voetballers zal worden omgesprongen. Er schuilt in deze zaak een groot gevaar voor een aantal prominenten van onze velden. Een gevaar, dat niet alleen henzelf zal schaden, doch waardoor ook de voetbalgemeenschap in haar geheel een geduchte en zeker ongewenste knauw kan worden toegebracht.

De mogelijkheid is zeker niet denkbeeldig en dient ook onder de ogen te worden gezien, dat deze hele affaire organisatorisch niet juist wordt aangepakt. Dat het welzijn van de Nederlandse voetbalsport in haar geheel niet zou worden gediend, omdat het zakelijk element te veel op de voorgrond zou staan. Wij hebben gelezen, dat de verwezenlijking van optische verwachtingen zeker niet denkbeeldig zou zijn. In alle provincies konden er wel elftallen worden samengesteld, die dan getooid met de namen van grote steden in die provincies, in het strijdperk zouden treden. Dit heeft wellicht een aantal spelers van vooraanstaande verenigingen n den lande er toe gebracht contact op te nemen met de nieuw opgerichte N.B.V.M. !

Maar wat, indien deze zaak nu eens geen levensvatbaarheid zou hebben? Binnen korter of langer tijd zullen toch de namen van de aspirant-profs bekend moeten worden gemaakt. Zolang de K.N.V.B. een afwijzend standpunt tegenover de invoering van beroepsspel in ons land blijft innemen – en dus de leiding daarvan zeker niet in eigen land blijft innemen – zal het noodlottige gevolg van zulk een namenpublicatie moeten zijn, dat al deze gegadigden op de beroepslijst worden geplaatst en daarmee uitgeschakeld worden voor de beoefening van hun sport als amateur! We zien het nu reeds, hoe lang teruggekeerde professionals moeten wachten, totdat zij weer het predicaat “amateur” mogen voeren en in de rijen van amateurverenigingen kunnen worden opgenomen. Dan zouden zij niet alleen zichzelf misschien voor jaren beroofd hebben van de mogelijkheid tot de beoefening van de voetbalsport, die toch ook hen na aan het hart ligt, maar bovendien zou het Nederlandse voetbal zich plotseling geplaatst zien voor het wegvallen van een aantal van haar beste spelers! En daarmee zou de voetbalsport toch zeker niet gediend zijn, nog gezwegen van het vraagstuk der spelpeilverbetering.

Wij kunnen het niet anders zien, dan dat de grootste behoedzaamheid in acht genomen dient te worden bij overwegingen omtrent het al of niet toetreden tot de nieuwe Bond. Wij weten vanzelfsprekend niet, welke financiële perspectieven er voor de nieuwbakken profs worden geopend, doch naar onze mening is het zo: hoe groter de gage, hoe groter het gevaar! Dit is zuiver de kwestie van een rekensommetje. Alle salarissen, alle kosten zullen uit de recettes bestreden moeten worden. Stel nu, dat de belangstelling, nadat de eerste nieuwsgierigheid van het publiek bevredigd zou zijn, belangrijk zou teruglopen, dan is een financiële debacle zeker niet denkbeeldig en een vordering op een dubieuze debiteur is altijd al een onaangename geschiedenis geweest!

Het gaat dus in dit artikel niet in de eerste plaats om de vraag of wij voor- dan wel tegenstanders van de invoering van beroepsspel in ons land zouden zijn. Wij wensen slechts te wijzen op het feit, dat het voor de nieuwe beroepsspelers zeker niet uitsluitend rozengeur en maneschijn zal zijn! Alle gegadigden naar een plaatsje in een beroepselftal, doen er naar onze mening goed aan, zich terdege te overtuigen van de mogelijkheden, die hun nieuwe staat hen bieden zal! De grote vraag is, of ons land al rijp is voor de invoering van het beroepsspel.

Wij vrezen van niet, ook al omdat wij de leiders en bestuurders van onze eigen verenigingen volkomen competent en in staat achten, daadwerkelijk aan de verbetering van het spelpeil mede te werken. Of daarnaast een ruimere toepassing van de amateurbepalingen wenselijk of misschien zelfs noodzakelijk is, kan beschouwd worden als een kwestie van geheel andere orde, waarover in een afzonderlijk artikel t.z.t. nog wel eens gesproken kan worden.

Dit artikel heeft geen ander doel, dan in alle bescheidenheid te wijzen op de gevaren, die momenteel aan de aansluiting bij de nieuwe Bond verbonden zijn. Het Nederlandse voetbal is gedurende de laatste jaren helaas afgezakt tot een betreuenswaardig dieptepunt, doch of de invoering van het beroepsspel daarin verandering ten goede zou kunnen brengen, is zeer de vraag en daarom zouden wij niet gaarne het risico willen lopen van het plotseling verlies van enkele of meerdere uitblinkers op onze velden.

Zulk een dieptepunt heeft ons voetbal wel eens meer gekend. Ook toen werd aan de Nederlandse naam als voetbalnatie slag op slag toegebracht. Maar toen kwam de periode Lotsy, waaruit zelfs de "We gaan naar Rome" stemming ontstond. Wij geloven, dat, als wij nu, in dit tijdperk van neergang weer de juiste man of mannen kunnen vinden, die met dezelfde energie en dezelfde "vakbekwaamheid" de zaak weten aan te pakken, het herstel en de opgang zeker mogelijk zullen zijn! Dan zal het schip toch wel gered kunnen worden, zonder daarbij de risico's te lopen van het verlies van een groot deel der bemanning!

P. DE JONG

Sportkeuring

Redacteur *Ted Hughes* schreef in het Officieel Orgaan van 19 Maart 1956 van de V. & AV Gouda het volgende verhaal.

"Naar ik mag vernemen is het U bekend, dat we sinds enige tijd weer voetballen. Dat ook ik weer actief ben geweest, zal U wel niet bekend zijn, maar dat weet U dan nu óók weer. Nou om eerlijk te zijn. . . 't is me niet meegevallen. De vorst zat kennelijk nog in mijn lichaam, want binnen een kwartier was ik doodmoe. Natuurlijk ben ik braaf blijven meehobbelen, wat dacht U wel, maar ik kan U zeggen, dat ik er een hele week kapot van was!

Nu is zoiets niet normaal, zegt U zelf. . . . tenminste niet wanneer je, zoals ik, reserve bent en alleen maar behoeft te vlaggen!

Daarom ben ik maar weer eens naar de sportkeuring gegaan. Een mooie instelling die sportkeuring. Voor een klein bedrag keren ze je daar binnenste buiten en dan weet je tenminste of je geschikt bent om met de sport door te gaan. Ik heb me er best geamuseerd. Zo laten ze je daar bijvoorbeeld een soort blaasbalg opblazen, om te zien of je genoeg adem hebt. Nou mag ik, zonder onbescheiden te zijn, verklaren, dat ik altijd al een goede blaas over me heb gehad. Daarom hou ik vol, dat dat ding niet deugde, anders had ik er toch zeker wel wát lucht in moeten krijgen? !

De dokter vond ik een geschikte man. Hij zat wel vol met een raar soort humor, want nauwelijks had ik mijn borst in zijn volle glorie tentoongesteld of hij zei: "Zo, meneer. . . gaat U eerst maar eens Uw lichaam thuis halen! " Da's niet erg leuk. Goed, toegegeven, ik ben Tarzan niet, maar zo erg miezerig ben ik nou óók weer niet. Toen hij zei: "Mag ik U er op attent maken, dat het hier niet de gewoonte is met bemodderde schoenen binnen te komen." Nou. . . dat is helemaal een naar gehoor. . . als je op blote voeten staat!

Enfin, hij heeft me dan onderzocht. Hij begon met een hamertje. U weet wel, daar tikken ze mee op je knie en dan springt je heen naar voren. Met dat spelletje was het mijn beurt om te lachen. Hij tikte. . . ik schopte. Heeft hij een kwartier lopen dansen op één been, terwijl hij, alsmaar Latijn liep te brullen. Ik ben niet kwaaddenkend, maar ik geloof nooit, dat het stichtelijke taal was!

Aanleg, controle, renovatie, service en onderhoud aan:

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

licht- en krachtinstallaties / groepenkasten/aardlekschakelaar / aardelektroden / beveiligingsverlichting
tevens advies bij aankoop van elektrische materialen



Edisonstraat 6, 2809 PB GOUDA

Tel.(0182) 526546

Fax: (0182) 689585

Geopend werkdagen van 08.00 – 17.00 Zaterdag 09.00 – 13.00

www.ijsselstijn.nl

SLAGERIJ
A.v.Sprang

Het adres voor eerste klas
kwaliteitsvlees en
fijne vleeswaren
LANGE TIENDEWEG 28
2801 KH GOUDA
Telefoon: 0182 – 512360

SV Gouda is ook digitaal aanwezig via:

www.svgouda.eu

Hij heeft met een soort zuiger, met slangetjes er aan, ook nog mijn borst beluisterd. Na drie minuten verklaart hij: "Of je hart deugt niet óf er staat een bromfiets op de stoep te lieren." Gelukkig was het de bromfiets. Verder heeft hij me overal beklopt en beknepen. Opeens vroeg hij me: "Drinkt U? " Heb ik gezegd: "Graag, dokter. . . wat heeft U in huis? "

Heeft hij weer iets in het Latijn gezegd! Maar het hoogtepunt van het onderzoek was toch wel mijn optreden voor de televisie. Het was een directe uitzending, want ik moest voor longenonderzoek achter een scherm plaats nemen en dan bekeek hij het zaakje vóór het scherm. Ik heb hem nog gevraagd of het beeld goed door kwam, maar daar heeft hij geen antwoord op gegeven. Hij heeft alleen gezegd, dat het goed was. Nou ja, toen heb ik nog wat bukoefeningen moeten verrichten, beklopte hij mijn rug en zei dat ik was goedgekeurd. Kijk, dat vond ik nou niet fair van die dokter. Zoiets moet hij in je gezicht zeggen!

Hij heeft nog wel een paar beperkingen gemaakt. Zo mag ik volgens hem niet meer roken, niet meer drinken, niet biljarten en moet ik op tijd naar bed. Maar nou vermoed ik, dat mijn vrouw bij hem geweest is, dus daar trek ik me maar niks van aan! !"



Ledenmutaties

Nieuwe leden

Jeugd

Aazouzi EL	S.	Veenzoom 183	2804 CG	Gouda
Deursen van	D.	A.v.Hensbeeksingel 401	2803 LW	Gouda
Epskamp	K.	A.v.Hensbeeksingel 238	2803 LM	Gouda
Epskamp	R.	A.v.Hensbeeksingel 238	2803 LM	Gouda
Güler	Erkan	Jacob Catsstraat 53	2802 VL	Gouda
Habibi	Salan-Eddine	Larixweg 20	2803 KE	Gouda
Harchaoui	Nasser	1e Crooswijksedwstr.23	3034 AS	R'dam
Hendrikse	Koen	Beemdgras 96	2804 NW	Gouda
Luik	H.	Cronestein 12	2804 EM	Gouda
Oulad-Haddou	Youssef	Landluststraat 40	2804 KR	Gouda
Ruiten	Tijn	Magalhaeslaan 6	2803 XA	Gouda
Versluis	Milan	Coniferensingel 27	2803 JE	Gouda
Vlot	Mees	Vuurdoornlaan 25	2803 BA	Gouda

Meiden

Derqaoui	Chaimaa	Hortensiasingel 10	2803 BX	Gouda
----------	---------	--------------------	---------	-------

Zondag

Berkel v.	D.F.E.	Sint Josephstraat 25	2806 WE	Gouda
Bouchihati	T.	Kon.Wilhelminaweg 230	2802 HW	Gouda
Bourjila	S.	Elzehout 14	2771 LL	Boskoop
Boussaid	M.	Tesselschadelaan 88	2741 AV	W'veen
Gharouss Amaluan el	A.	De Rijkestraat 4	2806 MJ	Gouda
Sahetapy	O.	Groenhovenweg 127	2803 DC	Gouda

Zaterdag

Breedijk	M.M.	Scholeksterhof `7	2841 NS	Gouda
Donk	W.	Waterruit 68	2804 PD	Gouda
Lakerveld	W.	Haastenburg 6	2804 VB	Gouda
Maxwell	M.	Nieuwe Haven 199	2801 CW	Gouda



Th.J. van Dijk Bouw- & Aannemingsbedrijf
Marconistraat 68X, Postbus 230, 2800 AE GOUDA



0182 - 547040

E-mail: info@vandijkgouda.nl Website: www.vandijkgouda.nl

Razend actief in nieuwbouw, verbouw en onderhoud

10 %

KORTING

op al uw voetbalartikelen

Nieuwe Haven 197 • Gouda
tel. (0182) 55 11 67

Passage 228 • Waddinxveen
tel. (0182) 61 76 97

VERZIJL
 **sport**

'Kreapoentje'



Workshops Kreamiek beschilderen

Informatie: www.kreapoentje.nl

☎ (0182) 532804 - GOUDA



- alle verzekeringen
- hypotheken
- financieringen

- loonadministraties
- belastingaangiftes
- boekhoudingen

**Hier kan 8 maal per seizoen uw
reclame staan.**

**Vraag eens aan Adrie van Delft
hoe en wat. Tel.: 06-26086987**

Contributie

2011 - 2012

De algemene ledenvergadering heeft op 30 mei 2011 besloten om per seizoen 2011-2012 de contributie in 2 periodes te innen, per 1 september 2011 en per 1 januari 2012.

De contributies voor het seizoen 2011/2012 als volgt vastgesteld.

	Periode Giro	Periode Incasso	Per jaar Giro	Vooruit. Giro/inc.
Senioren	112,50	110,00	225,00	210,00
Jeugd 16-18 jaar	89,50	87,00	179,00	169,00
Jeugd 14-15 jaar	85,00	82,50	170,00	160,00
Jeugd 12-13 jaar	79,00	76,50	158,00	148,00
Jeugd t/m 11 jaar	68,50	66,00	137,00	127,00
Niet spelend lid	45,50	44,00	91,00	86,00
lid 65+		50		
Vrienden van Gouda		45		

Voor de leeftijdsbepaling geldt de leeftijd op 1 juli 2011.

Bij niet-tijdige betaling van de contributie zal de betreffende speler niet mogen deelnemen aan trainingen en/of (oefen)wedstrijden. In het seizoen 2011-2012 zal hier wederom strak aan worden vastgehouden.

Hiernaast zal er wanneer er na een aanmaning nog altijd niet betaald wordt € 6.-- aan administratiekosten extra in rekening worden gebracht.

Vooruitbetaling voor een heel seizoen, dat wil zeggen voor aanvang van de nieuwe competitie, wordt zeer op prijs gesteld. Het scheelt de vereniging kosten en veel werk en zelf bespaart u een aantal euro's. Ook betaling via een incasso bespaart u enkele euro's.

Elk derde inwonend lid van een gezin (de minst betalende) krijg 50% korting.

Het vierde en eventuele volgende leden zijn vrijgesteld van contributie betaling.

Spelende leden die studeren, kunnen in aanmerking komen voor een korting van € 20.- per jaar. a overleg kopie OV-kaart aan de ledenadministratie.

Wanneer u niet in eenmaal betaald dan moet de contributie binnen zijn op 1 september 2011 en 1 januari 2012.

De ledenadministratie heeft een eigen brievenbus in de kleine kantine. Alle zaken die betrekking hebben op de ledenadministratie kunt u hierin deponeren.

De ledenadministratie

ledenadministratie@svgouda.eu

SV Gouda, terrein Sportpark Groenhoven, Gouda, tel. (0182) 533202

Correspondentieadres: Postbus 2106, 2800 BG Gouda

Website: www.svgouda.eu / E-mail: info@svgouda.eu

Bestuur

J. Heuvelman, voorzitter	☎ 533829	✉ voorzitter@svgouda.eu
J.C. Louwerse, secretaris	☎ 573675	✉ secretaris@svgouda.eu
H. van Bruggen, penningmeester	☎ 539707	✉ penningmeester@svgouda.eu
G. Schinkel	☎ 531229	✉ bestuurslid.communicatie@svgouda.eu

Zondagcommissie

E. v. Schaik, voorzitter, penningm.	☎ 06-14482653	✉ voorzitter.zondag@svgouda.eu
C.J.M. Kalmeijer, secretaris	☎ 536397	✉ secretaris.zondag@svgouda.eu
J.J. Veerman, wedstrijdsecretaris	☎ 570957	✉ wedstrijdsecretaris.zondag@svgouda.eu
A. Zielhorst, technische zaken	☎ 06-54964929	✉ technischezaken.zondag.selectie@svgouda.eu
A. v. Delft, sponsoring en lag. elftallen	☎ 06-26086387	✉ sponsoring.zondag@svgouda.eu
J. Hornes, algemene zaken	☎ 06-22207397	✉ algemenezaken.zondag@svgouda.eu

Zaterdagcommissie

T. Blonk, voorzitter	☎ 532074	✉ voorzitter.zaterdag@svgouda.eu
Ron Vonk, secretaris	☎ 534615	✉ secretaris.zaterdag@svgouda.eu
H. van Sprang, penningmeester	☎ 529278	✉ penningmeester.zaterdag@svgouda.eu
M. Blonk, technische zaken	☎ 06-23563439	✉ technischezaken.zaterdag.selectie@svgouda.eu
E.J. Hulscher, wedstrijdsecretaris selectie-elftallen	☎ 584538	✉ wedstrijdsecretaris.zaterdag@svgouda.eu

Jeugdcommissie

C. de Keijzer, voorzitter	☎ 06-49393614	✉ voorzitter.jeugd@svgouda.eu
J. van Dam, secretaris a.i.	☎ 06-12980152	✉ secretaris.jeugd@svgouda.eu
E. Siemonsma, penningmeester	☎ 06-13902722	✉ penningmeester.jeugd@svgouda.eu

Commissie Voetbaltechnischezaken

M. Blonk	☎ 06-23563439	✉ technischezaken.zaterdag.selectie@svgouda.eu
A. Zielhorst	☎ 06-42171772	✉ technischezaken.zondag.selectie@svgouda.eu
H. Rensen	☎ 06-52583395	✉ technischezaken.junioren@svgouda.eu
M. Bonkestoter	☎ 06-53713380	✉ technischezaken.jeugd@svgouda.eu

Wedstrijdsecretariaten jeugd en meisjes

(A) C. de Keijzer,	☎ 06-49393614	✉ wedstrijdsecretaris.jeugd.a@svgouda.eu
(B) Th. Franssen,	☎ 06-57097975	✉ wedstrijdsecretaris.jeugd.b@svgouda.eu
(C) Th. Franssen,	☎ 06-57097975	✉ wedstrijdsecretaris.jeugd.c@svgouda.eu
(D) E. Boerma,	☎ 06-53572864	✉ wedstrijdsecretaris.jeugd.d@svgouda.eu
(E) T. van Dijk,	☎ 06-50681504	✉ wedstrijdsecretaris.jeugd.e@svgouda.eu
(F) A. Verkerke	☎ 06-38017772	✉ wedstrijdsecretaris.jeugd.f@svgouda.eu
(M) Vacature		

Tennis

J. Kruitbosch	☎ 518713	✉ tennis@svgouda.eu	A. Pina	☎ 534654
H. van Bruggen	☎ 539707		W. Jansen	☎ 571698

Beheer clubgebouw en kantinezaken

Vacature ☎ ✉ kantine@svgouda.eu

Advertentie-acquisitie, reclameborden

A. van Delft ☎ 393462 ✉ sponsoring@svgouda.eu

Ledenadministratie, adressenbestand Officieel Orgaan

H. Hogendoorn, J. v.d. Heijdenstraat 8, 2806 AR Gouda ☎ 527227 of 06-22953303
Contributierekening SV Gouda ING 3653642 ✉ ledenadministratie@svgouda.eu



*Bouw- en
aannemersbedrijf*

Th.J. van Dijk B.V.

Marconistraat 68X Postbus 230 2800 AE Gouda
Telefoon 0182 5470 40 Fax 0182 5470 49
info@vandijkgouda.nl www.vandijkgouda.nl



HAGEMAN
installatietechniek

Marconistraat 70
2809 PE Gouda
T: 0182 514783
F: 0182 522151
E: info@hagemaninstallatie.nl

Ook voor onderhoud van uw c.v. ketel.



**De beste drinkers
drinken het.**

**'s Lands
beste brouwers
brouwen het.**



**OOK IN HET
GROENHOVENPARK**

Alles
onder één dak

hornes
assurantiën
&
administraties

Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen

Financieringen

Administraties

Mogen wij u eens aangenaam verrassen?
Bel dan voor een vrijblijvende afspraak

0182-58 28 88

Wij zijn er voor uw voordeel!

Eenvoud - Voordeel - Helder - Eén aanspreekpunt

www.hornes.info

Postbus 2175 2800 BH Gouda Wilhelmina v. Pruisenlaan 145 2807 KH Gouda